



LÄS! LÄS! LÄS!

Temat LÄS! LÄS! LÄS! lyfter fram språket och läsningen som grundstenar i ett demokratiskt samhälle. Det sätter lusten till läsandet i centrum och ger plats för alla former av läsning: med ögon, öron och fingrar. Under torsdag till söndag utforskas allt från berättandet i text, bild och muntlig form, till läskunnighet, bokcirklar och högläsning för barn och äldre. Lyssna till författare, läsare, politiker, lärare och forskare som är engagerade i läsningens och bildningens betydelse för individen och samhällsutvecklingen.

I samarbete med Läsrörelsen.

20

För 20 år sedan startade Läsrörelsen på Bokmässan. Inte mindre än 23 seminarier arrangerades, med bl. a. författarna PO Enquist och Lena Andersson, rapparen Petter och alla partiledare. Sedan dess har Läsrörelsen medverkat på mässan flera gånger, senast 2018 med satsningen "BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder". I år med stöd av Natur & Kultur, Svenska Akademien, Kulturrådet och Lärarstiftelsen.



Skönlitteratur

LÄSNING OCH BILDNING

FREDAG 10.00-10.30
DEMOKRATIN

Varför bör människor med makt och inflytande läsa skönlitteratur? Missa inte detta samtal om bildning med författaren och läraren Björn Ranelid, Handelshögskolans rektor Lars Strannegård, Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Bokmässan frågar



Elisabet Reslegård

ordförande i 20-årsfirande
Läsrörelsen som ansvarar
för årets tema LÄS! LÄS! LÄS!

Vad är du mest stolt över när du ser tillbaka på Läsrörelsens 20 första år?

– Att vi har genomfört mängder av modellprojekt runt om i landet. Allt från "Berättelser som förändrar" med läsecirklar i 200 högstadie- och gymnasieskolor – till "BERÄTTA, LEKA, LÄSA" med närläsning av bilderböcker med 1–3-åringar. Och att vi genom Bok Happy Meal nått ut med nära 23 miljoner barn- och bilderböcker av hög kvalitet.

Vem vänder sig temat LÄS! LÄS! LÄS! till?

– Temat vänder sig till den breda allmänheten i alla åldrar, till lärare och skolledare, till politiker och opinionsbildare. Och till alla som arbetar på våra bibliotek – demokratins vardagsrum.

Ni framhåller bland annat vikt av högläsning. Varför ska man läsa högt?

– Högläsningen är grunden för att tidigt få ett rikt språk. Högläsningen sprider sig också i alla åldrar när lusten att lyssna till böcker och läsa för varandra växer.